

BOBBY FISCHER

Den sande historie om hvordan
Sovjetunionen tabte den mest
usædvanlige skakmatch gennem
tiderne.

KRIG

David Edmonds & John Eidinow

GYLDENDAL



I sommeren 1972, midt under den kolde krig, mødtes russeren Boris Spasskij og amerikaneren Bobby Fischer for at dyste om verdensmesterskabet i skak. Matchen fandt sted i Reykjavik og var omgærdet af enorm medieopmærksomhed. Henry Kissinger spøjte i kulissen, og hele det sovjetiske sportsbureaukrati var på stikkerne.

Hverken Fischer eller Spasskij var imidlertid lette at styre. Fischer ankom flere dage for sent, og han og hans advokater blev ved med at stille nye krav til de islandske arrangører – blandt andet om at han skulle have hotellets swimmingpool for sig selv, og at alle kameraer skulle være skjult under partierne. Spasskij var mere beskeden, men af det nye materiale forfatterne har fået adgang til, fremgår det at han også i høj grad gik sine egne veje, og at han var særdeles kritisk over for det system han repræsenterede.

Matchen selv var dramatisk fra først til sidst, med udsættelser, nye krav, anklager om snyderi, ufattelige bommerter og skaktekniske triumfer, og først efter halvanden måned og enogtyve partier kunne man kåre en vinder.

Bobby Fischer kom siden på kant med sit fædreland, og for ganske nylig blev han tildelt islandsk statsborgerskab. I denne bog får vi hele forhistorien, og det er en medrivende beretning om skak, verdenspolitik og galskab.

ISBN 87-02-03046-2



9 788702 030464