

## ***INDBYDELSE TIL UETZE-TUREN***

.....

**Kære skakvenner,**

vores venskabsforbindelse til vennerne i Uetze, som efterhånden har eksisteret i over 20 år, lever i bedste velgående – det har tyskernes besøg sidste år med al tydelighed bevist: et yderst vellykket arrangement med masser af skak og venskabelig snak henover brætterne, som klart viste at det efterhånden ikke kun er skakken der forbinder os, men ægte venskab !

Og som jeg skrev i referatet om besøget, så er venskabsforbindelsen for mig (og en del andre medlemmer, ved jeg) én af hjørnesteenene i vores klubliv, og i år er det så vores tur til at få en hyggelig tur ud af denne hjørnesteen - det er nemlig vores tur til at besøge vore tyske venner, som har inviteret os til weekenden

**FRA D. 7. – 9. SEPTEMBER 2007.**

Datoen har jo været kendt siden marts måned, og dette vil forhåbentlig bidrage til at vi denne gang kan byde velkommen til nye ansigter til turen – vi ville blive meget glade hvis vi kunne tage af sted med 10 deltagere denne gang ! Morten, Torben og Claus Hansen har allerede meldt sig til...

Vi har også **to pokaler** at forsvare denne gang, idet både lyn- og holdpokalen forblev hos Claus og i Præstø sidste gang – kom & vær med til at forsvare dem !

**Deltagergebyret** bliver uhyre lavt denne gang, idet vi endte med at få et overskud på ca. 1.600,-kr. ud af tyskernes besøg i fjor – et forsigtigt skøn fra min side er at vi vil ende på 2-300,- kr. pr hoved, alt efter deltagerantallet naturligvis !

Vi skal denne gang være med til en premiere, idet vi skal være med til at fejre

**Uetzes Zwiebfest**, hvor tyskerne med en heldagsfest hylder én af deres største landbrugelige avlsprodukter, nemlig løjet ! Uetze Skakklub har en stand ved festen som vi også skal involveres i, men præcist hvordan har vi ikke aftalt endnu !

Og for dem som skal med for første gang vil jeg gerne her ridse **programmet** op: Vi tager gerne af sted ved 10 tiden og er dernede ca. kl.17. Så er der velkomst, skak, aftensmad og lynturnering med kaffe+kage (og en del øl og sodavand og, om muligt, endnu mere skak bagefter !) denne aften. Om lørdagen plejer vi tage ud for at se på noget som er værd at se på, sidste gang var det en kamp i den tyske Fodbold Bundesliga i Wolfsburg – men i år der altså løgfesten, og hvordan det skal foregå, er stadig lidt usikkert. Og så er der holdkamp denne dag, som afvikles enten om formiddagen el. eftermiddagen, efterfulgt af aftensmad (som regel dejlig tysk grillmad) og mere skak og hygge hele aftenen igennem.

Om søndagen er det så tid til at tage afsked igen, dette sker som regel ved middagstid, så vi kan være hjemme igen ca. ved 18 tiden.

Jeg håber at der er rigtig mange der gerne vil være med til denne rigtig hyggelige tur – og jeg skal have jeres tilmelding **senest søndag den 2. september 2007** !

***Mange skakhilsener fra***

***Thomas W.***